

# ספרייה בכיס

## ראיון עם סבא דוד

### מראיין: איתן אגייב

1. מה הרגשת כאשר שמעת שיהלי עולה לתורה?

תשובה:

כאשר שמעתי שיהלי עולה לתורה שמחת כל כך, הרגשתי גאה בנכד שלי. מבחינתי זה היה כמו סגירת מעגל, מכיוון שאני לא הספקתי לסיים את העלייה לתורה שלי. בנוסף לכך, התרגשתי מאוד מכך שהוא מתעניין בכל הדבר הזה שנקרא יהדות.

2. למה התגייסת לפלמ"ח?

תשובה:

התגייסתי לפלמ"ח מכיוון שרציתי לתרום למדינה. הזמנים היו אחרי מלחמת העולם השנייה, לאחר שהעם היהודי כמעט נכחד בשואה, וידעתי כמה חשוב שתהיה ליהודים מדינה משלהם שבה יוכלו להגן על עצמם.

3. כשהנאצים פרצו באמצע השירה שלך, מה הרגשת?

תשובה:

כאשר הנאצים פרצו לבית הכנסת נבהלתי כל כך, הייתי מאוד מבולבל, ואחרי שעיכלתי מה קרה הרגשתי תחושת אכזבה עצומה מכך שהעלייה לתורה הופסקה באמצע. העלייה לתורה הייתה מעמד מאוד משמעותי בשבילי, והעובדה שהטקס החשוב הזה נקטע בשל שנאת יהודים השאירה בי חותם.

4. אם לא היית נפטר לפני הבר מצווה של יהלי, מה היית אומר לו?

תשובה:

אם הייתי זוכה לחגוג את הבר מצווה של יהלי, הייתי אומר לו כמה זה חשוב שהוא יעלה לתורה, מאחר והוא יהודי ויש לו את הזכות והחובה לחוות טקס

כה משמעותי של מעבר מילדות לבגרות. זהו טקס שעברו אבות אבותיו והוא ממשיך את המסורת החשובה הזו. כמובן שגם הייתי מרגיע אותו לפני העלייה לתורה ומכין אותו לזה כמו שצריך.

5. אם היית יכול לדבר עם יהלי במשך דקה, מה היית אומר לו?

תשובה:

אם הייתה לי דקה עם יהלי, הייתי אומר לו כמה אני מתגעגע אליו ולזמן שלנו ביחד. הייתי אומר לו כל הכבוד שעלה לתורה וכמה שאני גאה בו.

6. אתה מרגיש פספוס שלא סיימת את העלייה לתורה שלך?

תשובה: כן בטח, אני מרגיש פספוס ענק וכל הזמן חושב על זה, אבל מצד שני יש את יהלי שעלה לתורה, וכשהוא עשה זאת הרגשתי סגירת מעגל.

7. איך היה לך לחיות כיהודי שכולם שונאים את העם שלך?

תשובה:

היה לי נורא קשה לחיות כיהודי, זה שנאה בלתי פוסקת, אנטישמיות בכל מקום, לא הבנתי מאיפה זה בא ולמה. מה יכולה להיות סיבה לשנוא אנשים רק בגלל המוצא שלהם והדת שלהם. למרות הקושי שחוויתי, אני גאה בעם שלי וגאה להיות יהודי.

8. מה הרגשת כשהנכד שלך לא הביע התעניינות ולא רצה לעלות לתורה?

תשובה: הרגשתי מושפל. לא האמנתי שככה הוא יזלזל בי, ובעם היהודי כולו. הרגשתי תחושה עמוקה של אכזבה. הוא התנהג מאוד לא יפה. יחד עם זאת, הבנתי שזה דור חדש, ושזה אולי פחות מעניין ילדים בדור הזה. אך למרות הכל חשוב לשמור על המסורת והחוזק שלנו כעם יהודי, וחלק מזה זו העלייה לתורה.